

Reformatorisch Dagblad » Binnenland » Ondergedoken als Anne Frank

maandag 28 maart 2011

Ondergedoken als Anne Frank

24-03-2011 11:42

AMSTERDAM (ANP) – Het bekendste onderduikverhaal is natuurlijk dat van Anne Frank, maar in de oorlog hebben veel meer kinderen ondergedoken gezeten. In Amsterdam werd donderdag het eerste exemplaar van het boek Ondergedoken als Anne Frank overhandigd aan wethouder Lodewijk Asscher.

In het boek zijn veertien verhalen van Joodse kinderen opgetekend die in de oorlog moesten onderduiken en overleefden. Het boek en de bijbehorende website zijn gemaakt door Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis.

De vader van Asscher moest als kind in de oorlog ook onderduiken. „Ik kan me een foto herinneren die gemaakt is in de zomer van 1944. Daarop staan twee blonde kinderen en een jongen met zwarte krullen, mijn vader.” Volgens de Amsterdamse wethouder is het belangrijk dat de verhalen worden doorverteld. „Dit kan allerlei vormen van vreemdelingenhaat voorkomen”, aldus Asscher.

