

BOEKENTIP

Ondergedoken als Anne Frank



Iedereen kent Anne Frank, maar er waren tijdens de Tweede Wereldoorlog veel meer joodse kinderen zoals zij. In dit boek lees je de verhalen van andere kinderen die zich tijdens de oorlog moesten verstoppen. Vaak zonder hun familie, en lang niet altijd bij aardige mensen. De een duikt in een vuilnisbak als de Duitsers een inval doen, de ander durfde na de oorlog zijn echte naam niet meer te zeggen. Het zijn indrukwekkende en soms ongelofelijke verhalen, van jongens die meer dan veertig keer

in het geheim moesten verhuizen, tot meisjes die door hun opvangmoeder geslagen werden. Op internet zijn filmpjes te zien waarop de onderduikers hun verhaal zelf vertellen. Op een kaart van Nederland kun je zien waar ze zich hebben verstopt. (AT)

Ondergedoken als Anne Frank - Verhalen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog, Marcel Prins & Peter Henk Steenhuis, Querido, € 13,95 (11+). Meer info op www.undergedokenalsannefrank.nl

