

Aangrijpende verhalen

Stel je voor, je komt als kind opeens voor onbepaalde tijd terecht bij een onbekend gezin waar je een andere naam krijgt. Mondje dicht, je went er maar aan. Onvoorstelbaar? Het was bittere werkelijkheid voor veel ondergedoken Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Voor *Ondergedoken als Anne Frank* verzamelden Marcel Prins en Henk Steenhuis de aangrijpende verhalen van veertien Joodse kinderen. Voor 10+, € 13,95 (Querido).

