

Heleens boeken



Margriet-redacteur Heleen Spanjaard maakt elke week een selectie van leuke, spannende en bijzondere boeken. Wilt u de boeken uit deze rubriek bestellen? Ga dan naar www.margriet.nl/boeken.

Italië

Bloedsinaasappels

Eén keer ben ik in Calabrië geweest, die doodarme streek in de hak van Italië. Wat indruk maakte was dat imponerende landschap met ruige bergen en ravijnen en de – grotendeels – verlaten dorpjes waar het leven keihard is. Presentator/auteur Martin Šimek sloot Calabrië en de Calabrezen in zijn hart. Hij ging er wonen en vertelt daar liefdevol over in *Bloedsinaasappels, leven in Calabrië*. € 16,90 (Bezige Bij).

Psyche

Allemaal van Mars!

Stond een paar weken geleden het nieuwe boek van John - vrouwen komen van Venus, mannen van Mars - Gray in deze rubriek, de Britse psychologe Cordelia Fine fileert zijn stelling dat man-vrouwverschillen aangeboren zijn. Neuroseksisme noemt ze het, waarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Waarom die verschillen volgens haar zijn aangeleerd legt ze uit in *Waarom we allemaal van Mars komen*. € 19,95 (Terra/ Lannoo).

roman

Ik, Beatrix

Wat een waagstuk, dacht ik toen ik aan de roman *Ik, Beatrix* van auteur/historicus Mariëtta Nollen begon. Om vervolgens niet meer op te houden met lezen. Nollen neemt de lezer mee naar het jaar na het Apeldoornse Koninginnedagdrama. Beatrix komt terug op haar besluit om te abdiceren. Dit valt niet goed bij de koninklijke familie, maar majesteit komt ook in conflict met zichzelf. Een in alle opzichten opvallende roman. € 17,95 (Prometheus).

BN'er & Boeken

presentatrice
Anita Witzier

Boekenwurm of vakantielezer?

"Boekenwurm met pieken in de vakantie."

Op mijn nachtkastje ligt:

"Ik lees nu *De onvolmaakten* van Tom Rachman, maar de tien volgende boeken liggen al klaar."

Mooiste boeken:

"*De Verbeelding* van Herman Francke, *De*

ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, *It* van Stephen King, *On Chesil Beach* van Ian McEwan en nog vele andere!"

Favoriete jeugdboek:

"*De Pietje Bell*-reeks."

Boekenlegger of ezelsoor?

"Meestal wint het ezelsoor."

Mijn favoriete genre:

"Roman."



(g)oud(en) duo

'Want Snip snapt niet wat Snap snapt en Snap snapt niet wat Snip snapt.' Ik kan mij weinig herinneren van het komische duo Snip en Snap - creaties van Willy Walden en Piet Muijselaar - maar voor oudere lezers is het luisterboek *Souvenirs, de leukste liedjes en beste sketches van Snip & Snap* vast een leuk cadeautje. € 12,95



Aangrijpende verhalen

Stel je voor, je komt als kind opeens voor onbepaalde tijd terecht bij een onbekend gezin waar je een andere naam krijgt. Mondje dicht, je went er maar aan. Onvoorstelbaar? Het was bittere werkelijkheid voor veel ondergedoken Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Voor *Ondergedoken als Anne Frank* verzamelden Marcel Prins en Henk Steenhuis de aangrijpende verhalen van veertien Joodse kinderen. Voor 10+, € 13,95 (Querido).



Boekengadget

Het gebeurt mij net te vaak; wil ik lekker gaan lezen is m'n leesbril weer eens onvindbaar. Lang leve deze boekenlegger met vergrotende functie! *De Magnifying bookmark* is voor € 2,99 te bestellen via www.thatcompanycalledif.com



Drie vragen aan ...

Claudia Biegel

Voor veel vrouwen valt 50+ zijn niet mee. Want wie ben je dan en wat wordt er dan nog van je verwacht? Of heb je dat zelf in de hand? Claudia Biegel (1957) schreef er een strijdbare en humoristische roman over met de titel *Foute Sarah's*. (Mistral, € 17,95)



1 Hoe kijkt de maatschappij volgens jou naar de 'doorsnee' 50+-vrouw?

"De maatschappij beschouwt de doorsnee 50+-vrouw als 'over haar hoogtepunt heen'. Als iemand in de nadagen van haar bestaan. Biologisch non-actief - niet meer vruchtbaar - en sociaal afgeschreven. Op z'n hoogst getolereerd als 'wijze' vrouw op de achtergrond."

2 Klopt dat beeld van de grijze, seksloze 50+-vrouw achter de geraniums nog wel met de werkelijkheid?

"Absoluut niet. Mensen worden steeds ouder en daarmee schuift de 'echte' ouderdom ook heel wat jaren op. De 50+-vrouw anno 2011 staat niet aan het einde, maar aan een begin. Ze gaat een nieuwe episode in. De kinderen zijn veelal (bijna) de deur uit, haar zorgtaken zitten erop. Dat betekent dat ze bruist van de energie en daarbij genoeg levensinzicht heeft om niets uit te stellen. Ze wil alles uit het leven halen en dat wil ze nu."

3 Je bent zelf (bijna) 54 en debuteert met je eerste roman. Maakt dat je tot een echte Foute Sarah?

"Het grootste compliment dat ik kreeg bij het verschijnen van mijn boek was: de ergste Foute Sarah ben jij. Ik ben niet alleen een echte Foute Sarah, maar een van de ergste in haar soort!"

Wij verloten 15 exemplaren van dit boek. Kijk op www.margriet.nl/mailenwin.

Zo begint de klassieker... *De correcties* van Jonathan Franzen:

'De razernij van een najaarskoufront dat van de prairie komt, je kon het voelen: er ging iets verschrikkelijks gebeuren. De zon laag aan de hemel, een klein licht, een afkoelende ster. De ene vlaag van wanorde na de andere.'